





In uw gebeden, H.H. Missen en goede werken
wordt aanbevolen, de zie' van Zaliger

WILHELMUS JOZEPHUS SESINK

geboren te Steenderen 10 Oct. 1917; plotseling
overl. te Raalte 22 Sept. 1942, nog voorzien van
't H. Oliesel, begr. te Steenderen 26 Sept. d.a.v.

Hij was plichtsgetrouw, ook wanneer gevaren
dreigden. Bij de uitoefening van zijn ambt is hij
gevallen.

Tronwer dan 'n mensch kan zijn aan z'n plicht,
zal God zijn aan Zijn beloften. „De Heer heeft
gegeven, de Heer heeft genomen, de Naam
des Heeren zij gezegend”.

„De zielen der rechtvaardigen zijn in de hand
van God en de kwelling van den dood zal hen
niet treffen. Voor de oogen der dwazen schenen
zij te sterven, hun uiteinde scheen hun 'n ramp
en hun scheiden een ondergang, maar zij zijn
in vrede en al hebben zij ook voor 't oog van
de menschen pijnen geleden, zoo is in hen
nochtans het vertronwen op de onsterfelijk-
heid in vervulling gegaan. Een weinig gekweld,
zullen zij er veel goeds voor genieten, want
God heeft hen beproefd en Zijner waardig be-
vonden”. (Boek der Wijsheid III, I-5).

Dierbare Vader en familieleden, weest niet
bedroefd over mijn beengaan, want God heeft
mij tot Zich geroepen; bij Hem zullen wij
elkaar weerzien.

Jezus - Maria - Jozef
Mijn Jezus barmhartigheid