



Wilt in het H. Misoffer en uw gebed denken aan

WILHELMUS JACOBUS LAURENTIUS SESSINK

echtgenoot van

REGINA HENDRICA ANNA HALMAN

Hij werd geboren 10 augustus 1892 te Baak. Hij overleed, na gesterkt te zijn door de H. Teerspijze en het sacrament der zieken, in het St. Walburgis ziekenhuis te Zutphen op 11 maart 1969 en werd begraven op het R. K. kerkhof te Baak op 14 maart d. o. v.

Men kende deze man algemeen als een gewetensvol en bezorgd man. Hij ging niet licht over iets heen, integendeel hij nam het leven heel ernstig. Christus zal heel zeker tot hem zeggen: « Welaan goede en getrouwe knecht omdat gij over weinig zo getrouw geweest zijt, zal Ik u over veel aanstellen. »

Heel bijzonder zijn dierbare vrouw zal hem zo missen. Met alle recht moogt u bedroefd zijn en schreien bij de dood van uw man. Heeft de Heer ook niet bitter geschreid bij het graf van Zijn vriend Lazarus? Maar de troost die Jezus gaf aan de bedroefde Martha, de zuster van Lazarus, geeft Hij ook aan u: « Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. »

Mogen zijn zoons dankbaar hun goede vader blijven gedenken.

Hij leve in de vrede van Christus.
