



Tizian

Mater dolorosa

772 B.d.T.L.

K 2228



Bid voor de Ziel van Zaliger

**Elisabeth Catharina Setz,**

weduwe van

**Gerardus Mazerier,**

geboren 1 Februari 1858 te Sleen; overleden te Amsterdamscheveld 19 November 1942 en den 24sten d.o.v. begraven op het R. K. Kerkhof te Erica.

---

Van krachten uitgeput, met een volkomen vertrouwen op God, is zij in vrede van hier gescheiden.

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van het kwaad. Hierom was ze bemind bij God en bij de menschen, hare gedachtenis zal in zegening zijn.

Ondanks de beproevingen, de zorgen des levens, heeft zij de tevredenheid, de blijheid des harten tot in hoogen ouderdom bewaard, diep overtuigd als zij was „Wat God doet is welgedaan“.

Kinderen en kleinkinderen, mijne familie en bekenden, laat uw liefde mij bijblijven door uw gebed, vooral bij het H. Misoffer. Ik wacht u bij God. Bidt voor mij, ik bid voor u allen.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID.