



Om met dankbaarheid terug te denken
aan

WILLEMINA SETZ

weduwe van

Bernardus Johannes Reuvers

Geboren in Erica op 15 december 1892
en op 23 december 1984 in Breda ge-
storven.

Met Kerstmis vieren wij de geboorte van
Jezus. In Hem is God als mens onder
ons verschenen om ons mens-zijn te hei-
ligen. Iedere mens gaat God ter harte.

Toch nog onverwacht worden wij gecon-
fronteerd met de dood van moeder. Zij
was een zorgzame vrouw die haar levens-
taak ernstig opvatte. Haar kinderen en
kleinkinderen zijn haar dankbaar voor
alles wat zij voor hen gedaan heeft.

Mogen de fouten die wij in menselijke
zwakheid jegens haar hebben begaan ons
vergeven worden.

Nu zij is gestorven zal God zelf naar
haar omzien en het mens-zijn dat Hij
haar schonk bij haar geboorte voltooien.

Laten wij met het Kind van Kerstmis
voor ogen het beste van ons leven ma-
ken en mensen worden naar Gods hart.

Voor uw blijken van belangstelling en
medeleven, ons betoond na het over-
lijden en bij de uitvaart van onze zorg-
zame moeder en lieve oma, zeggen wij u
hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen