



In dankbare herinnering aan

JOHANNA BERENDINA SPAAIJ

weduwe van Johannes Hendrikus Slot.

Zij werd geboren op 4 juli 1917 te Lonneker en overleed geheel onverwacht in haar woning te Enschede op 24 april 1993.

De H. Eucharistie bij haar uitvaart werd gevierd in de Goede Herderkerk te Enschede op 29 april, waarna de crematie volgde te Usselo.

In hetzelfde huis waarin Annie Spaaij werd geboren, als jongste van een groot gezin, is zij ook gestorven. De enige 'verhuizing' die zij meemaakte, was de overgang van haar woning naar de gemeente Enschede, toen de gemeente Lonneker bij Enschede kwam.

In dit huis, Lipperkerkstraat 360, heeft zij, na haar huwelijk met Johan Slot, haar gezin gesticht van 3 kinderen en is zij de liefdevolle oma geweest van 6 kleinkinderen.

Haar leven is een zeer werkzaam bestaan geweest:

in dienstverband bij anderen en in dienstbaarheid in de familiekring, zorgzaam voor ieder, uitdelend van haar eigen schaarste.

Zij was een diepgelovige vrouw: zeer sterk in het vele lichamelijke lijden, dat zij te verduren kreeg. Haar schone stem wilde zij zowel thuis als in de kerk graag laten horen. Voor het dameskoor van de Goede Herderparochie was zij een trouw en dienstbaar lid gedurende vele jaren. Haar leven van 75 jaar is nu afgesloten hier op aarde, maar zij wist zich in vertrouwen verbonden met het geloof, dat zij zal voortleven bij de verrezen Heer.

Moge aan haar dit leven geschonken worden op voorspraak van de Moeder Gods Maria, die zij altijd heel liefdevol vereerd heeft.

Voor uw meeleven na het overlijden van onze lieve moeder en oma zijn wij u zeer dankbaar.

Kinderen en kleinkinderen.