



In dankbare herinnering  
aan

## Rikie Veldhuis-Spaaij

weduwe van  
Herman Veldhuis



Moeder werd geboren op 13 april 1921 te Enschede. Op 21 oktober 2000 hebben we afscheid van elkaar moeten nemen.

Op 25 oktober hebben we haar, na de Eucharistieviering in de St. Jacobuskerk te Lonneker, te ruste gelegd bij vader op de begraafplaats te Oldenzaal.

Moeder werd geboren te Enschede, waar ze opgroeide met haar twee broers en drie zussen. Het leven was meteen hard voor haar, want toen ze tien jaar was overleed haar moeder en viel het gezin uit elkaar. Misschien dat ze mede daardoor mentaal zo sterk is geworden. Ze beschikte over een groot doorzettingsvermogen, dat ze koppelde aan een rotsvast vertrouwen in haar Schepper.

In 1942 trouwde ze met vader. Samen kregen ze vier kinderen en zes kleinkinderen. En ze was een trotse "omi" van drie achterkleinkinderen. Vanaf hun huwelijk tot aan het overlijden van vader in 1990 woonden ze samen in de Lonnekerberg, waar de natuur en de jacht hun leven bepaalden.

Wie herinnert zich niet de bijna grenzeloze gastvrijheid, op elk ogenblik van de dag. Het was een zware slag, toen vader plotseling overleed. Het leven had even geen zin meer voor haar. Na een jaar verhuisde ze naar dorp Lonneker, waar ze de draad weer oppakte en nieuwe contacten maakte. Zo ontmoette ze Karel. Ze gaven nieuwe inhoud en vreugde aan elkaars leven. Veel plezier had ze met de burens. Tot het laatst toe werd er 's avonds gekaart. Ze kon genieten van klein geluk. Anderhalf jaar geleden hoorde ze het slechte nieuws dat ze ongeneeslijk ziek was. Dapper heeft ze dat verwerkt en een plaats gegeven. De laatste paar weken ging ze zienderogen achteruit. Ze voelde dat het niet meer ging en dat haar einde naderde. Ze kon daar ook zonder omwegen over praten. Heel bewust heeft ze haar laatste wensen kenbaar gemaakt. Ze wilde graag thuis sterven, temidden van allen die haar lief waren. Het geeft ons een goed gevoel, dat we samen die laatste wensen hebben kunnen vervullen. We nemen afscheid van een vrouw met karakter. Een moeder en oma om trots op te zijn.

*We bedanken u voor uw belangstelling tijdens de ziekte en het medeleven na het overlijden van onze moeder en oma. Het doet goed te weten, dat zoveel mensen van haar hielden.*

*Kinderen en kleinkinderen*

Het is onvoorstelbaar en verdrietig dat daags na het overlijden van moeder Karel is ingeslapen. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Bedankt, Karel.