



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

*Groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons.*

In liefdevolle herinnering

Gerrit Spanjaard

* Eibergen, 19 mei 1925.

† Enschede, 10 juli 2004.

Een hele lieve man is overleden. Onverwacht en voor ons veel te snel. Hij was een man van woord en daad en gewoon doen wat er gedaan moest worden.

Zonder poespas en altijd op de achtergrond. Hij heeft veel gedaan voor zijn "troetelkind" EVC (voorheen EDES), waar hij oprichter en erelid van was. Heel veel werk heeft hij daar verzet en altijd op de achtergrond. Hij is dan ook daarvoor in 1998 geridderd door onze koningin. Dat heeft hem erg ontroerd.

In de Pauluskerk was hij ook altijd paraat. Voor schoonmaak of versieren voor de kerst, helpen bij uitvaarten en huwelijken en elke zondag col-lecteren.

In zijn tuin was hij ook vaak te vinden. Eerst ja- ren in zijn moestuin en daarna in zijn bloemen- tuin. Die zag er altijd tiptop uit.

Hij was al 52 jaar gelukkig getrouwd met ma. Samen hebben ze voor- en tegenspoed gekend. maar zich er altijd doorheen geslagen.

*Lieve pa en opa,
Bedankt dat je er altijd voor ons was.
Je was een geweldige vader en lieve opa.
We hebben veel van je gehouden
en zullen je vreselijk missen.*

Dank u wel dat u aan ons hebt gedacht na het overlijden van mijn lieve man en onze geweldige vader en opa.

Lies Spanjaard - Waanders

Jolande
Chantal, Mareno
Wendy en Gerrit Jan
Alfons

Herman en Truus
Milenco en Lionne
Daniël