



*Mij spreekt de blomme een tale*  
(Guido Gezelle)



In dankbare herinnering aan

**Bernard Spanjer**

echtgenoot van

**Ans Rikhof**

Hij werd geboren op 16 november 1920 te St. Isidorushoeve. Plotseling is hij overleden op 30 mei 1992. Na een Requiem in de kerk van de H.H. Bonifatius en Gezellen heeft de crematie plaatsgevonden te Usselo op 3 juni 1992.

---

Onverwacht is een lieve man, vader en opa van ons heengegaan. Zó onverwacht dat een woord van afscheid ons niet meer werd gegeven.

Wij hebben hem in deze 37 jaar van zijn huwelijk leren kennen als een fijne man en vader. Vooral voor de kleinkinderen was het altijd een groot feest als opa er was.

Hij stond altijd voor zijn gezin klaar, alsook voor zijn vele vrienden en bekenden. Deze kreeg hij mede door zijn jarenlange werk aan de gemeente, vooral als chauffeur op de vuilniswagen.

Wie bij hem thuis kwam wist, dat zijn grootste

hobby de tuin was, hij hield van bloemen en alles wat leefde in de natuur.

Tijdens zijn VUT en pensioen kon hij alle tijd aan deze liefhebberijen besteden, dit deed hij tot het laatste uur.

Vader was een echte gezelligheidsman, die er van hield om tussen de mensen te zijn. Hij was altijd opgewekt en optimistisch.

De kerk nam een belangrijke plaats in zijn leven in. Als gelovig mens was hij sterk betrokken bij de parochiegemeenschap, wat bleek uit zijn diverse werkzaamheden als vrijwilliger.

Voor ons laat hij een grote leegte achter. Vaak in allerlei kleine dingen zullen we steeds weer voelen, dat hij er niet meer is. We zullen hem erg missen.

We hopen, dat wij met Gods hulp de kracht vinden om dit verlies te aanvaarden.

---

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

J. M. Spanjer - Rikhof  
Luus - André  
Frans - Marion  
Ans - Harry  
en kleinkinderen