



Een liefdevolle herinnering aan mijn lieve  
man en onze fantastische vader

## Herman Spanjer

Geboren, 10 augustus 1947  
Overleden, 18 juni 2006

Lieve paps,

Dat jij al zo snel bij ons weg zou gaan, wie had dat ooit kunnen denken. Jij, een man vol energie. Zo trots, dat je opa zou worden. Hoe kon dit jou nu overkomen?

Je was een echte levensgenieter. Dit wilde je graag met ons en anderen delen. Familie en vrienden waren voor jou heel belangrijk. Jij hield niet alleen van gezelligheid maar je creëerde het ook. Een feest met jou erbij was een echt feest. Vele uren bracht je door in jouw tuin en volière met daarin al die prachtige vogels. In het weekend voetbal kijken bij je favoriete Quick'20, het was je met de paplepel ingegeven. Samen met vrienden of familie fietsen, tennissen of kaarten, altijd ondernam je wel iets. Met ons barbecueën deed je het liefst. Daarbij zorgde jij wel voor een culinaire verrassing.

Van de vele vakanties was de reis naar de Zuid-Afrikaanse natuur met mama een hoogtepunt. Ook de vele weekendjes vond je prachtig. Als laatste heb je zelfs nog volop mogen genieten van jouw Nederlands elftal in Leipzig.

Je werk bij de firma van Uhm deed je met grote inzet en veel plezier. Door jouw collega's werd je zeer gewaardeerd en voor velen was je een aanspreekpunt.

Voor iedereen stond je klaar en niemand deed vergeefs een beroep op je. Voor elk probleem vond jij wel een oplossing. Niets was jou teveel. Wij hebben veel van je humor gedrevenheid en oprechtheid geleerd. Relativeren was één van je sterkste punten. Ook al ben je nu niet meer bij ons, je blijft altijd een deel van ons. Je bent in ons hart en je zal daar altijd blijven.

Zoals jij van ons gehouden hebt, zullen wij het altijd van jou blijven doen.

Paps bedankt!

Thea  
Nicole en Rudie ♥  
Judith en Marc

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven, belangstelling en betrokkenheid.