





In dankbare herinnering aan

## Johan Hendrik Spanjer

Johan werd geboren op 13 februari 1930 in Oldenzaal als oudste van een gezin van 5 kinderen. Op 1 juli 2010 is hij overleden.

Op 27 november 1959 trouwde hij met Jo Jogems. Hij werd de trotse vader van Herman, Tonny en Lyane en later kwamen daar de schoondochters Lianne en Eugenie en schoonzoon René bij. Er kwamen 7 kleinkinderen, waar hij een geweldige opa voor was.

Pa werkte graag met zijn handen. Hij kon goed timmeren en schilderen en was erg precies. Na verschillende werkgevers kwam hij bij het toenmalige Hollandse Signaalapparaten in Hengelo terecht, waar hij 25 jaar heeft gewerkt als schilder. Daarnaast genoot hij van het kaarten, zijn vogels en het voetballen. Bij FC Berghuizen heeft hij diverse taken als vrijwilliger met plezier vervuld. Ook op tv ging hem geen voetbalwedstrijd mis. Pa hoefde niet op vakantie, hij genoot van elke dag. Toen de kinderen nog klein waren werd er bijvoorbeeld

regelmatig met de familie Vos zondags getoerd met de auto. Hij speelde dagelijks diverse potjes Yathzee met ma. Ook trok hij er vaak op uit, eerst met de fiets, toen met de Sparta-Met en later met zijn scootmobiel.

Drie jaar geleden zijn ze verhuisd naar een inleunwoning van De Molenkamp. Hier hebben ze samen een gelukkige tijd gehad. Hij genoot van het contact met zijn medebewoners en had sinds kort een 'baantje' achter de bar in recreatiezaal 'De Møl'. Afgelopen november hebben wij hun 50-jarig huwelijk nog groots gevierd. Eind mei werd hij getroffen door een ernstige alvleesklierontsteking en moest hij worden opgenomen in het MST in Enschede. Na 5 weken vechten is hij toch nog onverwacht op donderdag 1 juli 2010 om 23.45 uur in ons bijzijn overleden.

Pa, bedankt! Je blijft altijd in onze gedachten.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven.

Jo Spanjer-Jogems  
Kinderen en kleinkinderen