

In liefde en dankbaarheid blijven wij
verbonden met

JOHANNA MARIA JOSEPHINA SPANJER

echtgenote van

Hermannus Petrus Paulus Stroink

Zij werd geboren te Weerselo 27 maart 1899 en overleed, gesterkt door het Sacrament van de Zieken, 20 december 1976 in het ziekenhuis van Oldenzaal. In de christelijke hoop op een eeuwig leven vierden wij op 23 december d.a.v. bij haar uitvaart de Eucharistie ter gedachtenis aan Christus' dood en verrijzenis. Daarna hebben wij moeders lichaam begraven op het kerkhof van Oldenzaal.

Nu wij afscheid van moeder hebben genomen, gaat heel haar leven weer aan onze geest voorbij.

In haar jonge jaren hebben tegenslag en lijden haar niet ontbroken. Toen zij nauwelijks dertien jaar oud was, stierven haar vader en moeder.

In mei 1930 trouwde zij en kreeg een gelukkig gezin. Haar kinderen waren haar zorg en haar vreugde. Eenvoudig van karakter stond zij altijd klaar voor iedereen. Zij was een vurige vereerster van de H. Maria. Eenmaal ging zij op pelgrimstocht naar Lourdes en vierentwintig keer ging zij op bedevaart naar Kevelaar.

Zij was een gelovige vrouw, die met geduld en overgave haar ziekte aanvaardde zonder te klagen. God heeft haar nu uit

haar lijden verlost, haar opgenomen in Zijn huis, waar zij gelukkig mag voortleven voor altijd.

Wij bidden tot God, dat zij in alles waarin zij groot is geweest, tot ons mag blijven spreken en dat zij voort mag blijven leven in haar kinderen.

Wanneer Uw licht
mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor
dat U mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer,
dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank,
want U verlaat mij niet.

Mogen onze gebeden haar vergezellen.

Voor uw bliken van medeleven ondervonden bij het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank.

H. P. P. STROINK
kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, december 1976
Irisstraat 14