





Ter herinnering aan

Johan Spanenburg

Hij werd geboren op het feest van St. Canisius 27 april 1909 in Almelo en trouwde op 25 juli 1934 met Maria Stroet.

Sedert 15 augustus 1989 was hij weduwnaar.

Hij overleed op Hemelvaartsdag 9 mei 1991, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken in „Eugeria“ te Almelo.

*Wie het leven liefheeft
en gelukkige dagen wil genieten,
weerhoude zijn tong van het kwade
en zijn lippen van het spreken van
bedrog.*

*Laat hij het kwade mijden en het goede
doen,
vrede zoeken en die nastreven.
Want de ogen van de Heer zijn gericht
op de rechtvaardigen en zijn oren
gewend naar hun smeken.*

1 Petrus 3 : 10-12.

Oprechte dank voor uw medeleven.

Kinderen en kleinkinderen

Almelo, 9 mei 1991