



IK BEN DE VERRIJZENIS EN HET LEVEN  
JOAN. XI 25



In Uwe gebeden wordt aanbevolen de Ziel  
van Zaliger

**Femia Aleida Spekholt,**

Weduwe van

**Bernard Kamphuis.**

Geboren te Gildehaus 30 Sept. 1883, overleed  
zij in het R. K. Ziekenhuis te Enschede den  
11den Februari 1948, na voorzien te zijn van  
de laatste H.H. Sacramenten en werd den  
14den d. o. v. begraven op het R. K. Kerkhof  
te Lonneker.

---

Gij allen, die mij lief hebt, weent niet te  
zeer, want wat is er mooier dan na een vroom  
en welbested leven naar God te gaan?

Wij weten, dat de dood niet het einde,  
maar een begin is, geen vernietiging, maar  
een bevrijding.

Wij weten, dat de dood maar een scheiding  
is voor korteren of langeren tijd, wij weten,  
dat we elkander zullen terug zien bij God.

Kinderen, moge moeder, gestorven en van  
u heen gegaan, toch bij u blijven leven in  
dankbare herinnering en toont vooral uw  
dankbaarheid voor haar moederliefde en  
moederzorgen door een dagelijks gebed voor  
haar ziel.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

R. I P.

---

H. P. Vos — Koster — Lonneker