



Wil in uw gebed gedenken

BERNARDUS JOHANNES SPEKHORST

echtgenoot van

Henrica Maria Schuttenbeld

Hij werd geboren te Deurningen op 7 februari 1916 en overleed, gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving, aldaar op 18 september 1984. Hij werd begraven op het parochiële kerkhof te Deurningen op 21 september 1984.

Vele getuigenissen van dankbaarheid worden afgelegd aan het sterfbed van Bernard Spekhorst, want velen hebben zijn belangstelling en zorg voor wat hen bezig hield, ervaren. Hij gaf hun weer moed.

Hij kon dit mede door de grote steun die Riek hem gaf, steun die hem ook wel eens moest afremmen, zeker toen de last der jaren eigenlijk al vroeg op hem begon te drukken.

Wat hem heel bijzonder bezighield, was de overdracht van zijn bedrijf, dat hij gemoderniseerd had om het Gerard eenmaal toe te vertrouwen.

Laten wij met groot geloof ook nu belijden:
„Intussen weten wij, dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben,“
(Rom. 8, 28).

Als kerkmeester heeft hij de Plechelmusparochie te Deurningen gediend: zijn rustig en bezonnen oordeel maakte hem tot een goed bestuurder; en als koorzanger was hij trouw tot het laatst.

Het grootst is het verlies voor Riek en de kinderen. Moge hun droefheid door de mooie, dankbare herinneringen verlicht worden en moge hun geloof in het eeuwige leven hun de kracht geven om verder te gaan zoals eens vader zelf, die ook zijn vader zo vroeg en zo plotseling moest verliezen, niet alleen is verder gegaan, maar ook nog zoveel voor anderen heeft betekend.

Heer, geef uw dienaar nu een plaats
in het land van licht en vrede.

Voor uw deelneming na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, danken wij u hartelijk.

H.M. Spekhorst-Schuttenbeld
Ine en Herman en kinderen
Agnes
Gerard