





We gedenken in onze gebeden

Engelina Johanna Spekhorst

Zij werd op 26 februari 1893 in Deurningen, gemeente Weerselo geboren. Voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleed zij op 25 juli 2001 in het Verpleeg-zorgcentrum Twente-Oost te Denekamp.

We hebben haar herdacht tijdens de uitvaartmis in de Mariakerk te Oldenzaal, waarna we haar te ruste hebben gelegd op de begraafplaats aan de Hengelsestraat aldaar.

Toen men tante Hanna op haar 108-ste verjaardag vroeg hoe je toch zo oud kon worden, antwoordde zij: "Je moet een matig leven leiden en beter zijn voor een ander dan voor jezelf". Sober voor zichzelf en goed voor een ander was ze in al haar doen en laten. Op deze manier gaf ze daadwerkelijk inhoud aan haar geloof.

Dat begon al vroeg toen zij op 8-jarige leeftijd door een noodlottig ongeval haar moeder verloor. Als

oudste dochter zorgde zij van toen af aan als een moeder voor haar broers en zussen. Na het tweede huwelijk van haar vader werkte ze enkele jaren overdag buitenshuis en 's avonds thuis in de huishouding. Zo was ze altijd dienstbaar.

Verder was ze sterk geïnteresseerd in maatschappij, kerk en geschiedenis. Haar enige ontspanning was veel lezen op dit gebied, handwerken en de tuin. Toen dat wegens ouderdomsgebreken niet meer ging, kon ze dat maar moeilijk accepteren. Desondanks genoot ze in 't Denekampse verpleeghuis van de rust en de verzorging. Maar tegelijkertijd werd het geleidelijk aan wel erg stil om haar heen door het verlies van veel familie en kennissen. De prijs van zo'n hoge ouderdom is onvermijdelijk eenzaamheid. We hopen dat ze nu is bij al degenen die haar dierbaar waren.

Allen, die haar in het verpleeghuis hebben bezocht en geholpen en nu met ons meeleven na haar heengaan, zijn we zeer dankbaar.

Familie Spekhorst