



MASSYS

Fa P. GROEN. VENLO

HEILIGE MOEDER, HOOR MIJN BEDE
DEEL MIJ CHRISTUS WONDEN MEDE

Bid voor de Ziel van Zaliger
JOHANNA MARIA SPEKHORST

weduwe van

JOHANNES GERARDUS LOHUIS

geboren 11 Maart 1888 te Weerselo;
plotseling overleden, voorzien van het
H. Oliesel, op de eerste Vrijdag van de
maand, Jnni 1955 te Nrd. Berghuizen
en 6 Juni begraven op het R.K. Kerkhof
te Oldenzaal.

Wij herinneren ons, hoe godvruchtig en heilig zij
voor God leefde; en hoe zij, die ons eensklaps ont-
nomen is, door zachtzinnigheid en goedheid uit-
muntte.

H. Augustinus

Kostbaar is in Gods ogen de dood der heiligen.
Ps. 115.

Ik weet in Wien ik geloofd heb. 2 Tim. 1, 12.

De zoete naam van Maria geeft betrouwen aan
degene, die hem uitspreekt en aanroept.

Thom. à Kemp.

Tot haar zeide Christus: in Mijn Goddelijk Hart
zult gij uw rustplaats bouwen.

H. Mecht.

Mijn kinderen en kleinkinderen, troost u dan en
weent niet over mij (Luc. 23, 25), want ik weet,
dat mijn Verlosser leeft en dat ik op de jongste dag
uit de aarde zal verrijzen.

Joh. 19, 25.

Legt u de plicht op voor de rust mijner ziel te
bidden.

H. Joan. Chrys.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil.

Onze Vader — Wees gegroet

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.