



O bon
et très-doux Jésus.

Je me prosterne à genoux en votre présence et je vous prie et vous conjure avec toute la ferveur de mon âme, de daigner graver dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes égarements et une volonté très-ferme de m'en corriger, pendant que je considère en moi-même et que je contemple en esprit vos cinq plaies avec une grande affection et une grande douleur, ayant devant les yeux ces paroles prophétiques que prononçait déjà le saint Roi David de vous, ô bon Jésus: *„Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont complé tous mes os”.*

Indulgence plénière à perpétuité et faculté de délivrer une âme du purgatoire à tous fidèles qui s'étant confessés avec un cœur contrit et ayant reçu la St. Communion réciteront dévotement devant un crucifix l'oraison ci-contre en y ajoutant *quelques prières* pour N. S. P. le Pape.

*Décret de sa S^{te} Pie VII
du 10 Avril 1821.*

Mon doux Jésus, miséricorde.



*Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger*

Johannes Hendrikus Spekhorst

echtgenoot van

Hermina Koebrugge

geboren te Lonneker 3 Februari 1879, overleden te Hengelo (O), na het ontvangen v. h. H. Oliesel, 8 December 1941 en begraven 12 Dec. d.a.v. op het R. K. Kerkhof aldaar.

Op een uur, waarop ge Hem niet verwacht, zal de Menschenzoon komen. Mt. 24, 44.

Al wie leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Jo. 11, 26.

Wie mijn Vleesch eet, en mijn Bloed drinkt, heeft het eeuwige leven. Jo. 6, 54.

Heer, gedenk, hoe ik voor U geleefd heb, en hoe ik trachtte te zorgen voor degenen, die Gij mij gegeven hebt. Bewaar hen in uw en Naam. Onbevlekt ontvangen Moedermaagd, toon mij thans, na de aardsche ballingschap, Jezus, de gezegende Vrucht van uw schoot.

Mijn dierbare vrouw en kinderen: God heeft het offer van mijn heengaan van U gevraagd. Draagt deze beproeving als ware Christenen. Weest elkander een steun en helpt elkander voortgaan op den weg naar de plaats, waar wij in vreugde zullen vereenigd worden. Geen tranen vraag ik van U, maar gebed voor de rust van mijn ziel. Nooit zal ik uw liefde en afhankelijkheid vergeten, en ge zult weten, dat Vader ook hierboven voor u bidt.

Mijn Jesus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.