



Ik ben het Licht
en het Leven

In dankbare herinnering aan
MARIA CATHARINA EUPHEMIA SPEKHORST

Zij werd geboren te Oldenzaal 15 aug. 1895. Na het ontvangen van de Sacramenten der zieken overleed zij in het r.k. ziekenhuis aldaar op 9 mei 1970.

Na de H. Eucharistieviering in de St. Plechelmusbasiliek op 13 mei 1970 legden we haar te rusten op het r.k. kerkhof te Oldenzaal, in afwachting van de blijde Verrijzenismorgen.

Zoals iemand leeft, zó zal hij ook sterven. Zij heeft goed geleefd: eenvoudig, stil, niets voor zichzelf vragend, goedgeefs voor iedereen, moederlijk zorgend voor degenen voor wie ze iets kon doen in haar omgeving, met een groot geloof en veel innerlijk gebed.

Zó is zij dan ook gestorven: heel rustig, gelaten en tevreden, als het ware blij, dat ze mocht overgaan naar de hemelse vreugde bij God. Die haar zeker belonen zal voor haar vele stille goede werken.

Dierbare familieleden, dank voor alle goedheid en liefdevolle zorgen aan mij besteed. We hadden het samen goed met elkaar.

Mogen wij ons allen weerzien om voor eeuwig gelukkig te zijn.

Heer, wij bidden U, wil aan Uw dienares Maria de plaats van licht en vrede schenken, door Jezus Christus, Uw Zoon.

Voor Uw bewijzen van medeleven bij het overlijden van onze goede Zus Marie, zeggen wij U onze hartelijke dank.

Familie Spekhorst

Oldenzaal, mei 1970
Grotestraat 21