



Blijf mij gedenken
vrienden, het was
goed samen te zijn.

VERGEEFT MIJ
VERGEEFT MIJ

†

Dankbaar gedenken wij

TON SPEKKING

echtgenoot van
Ria Leenders

Geboren te Enschede 18 juli 1931 en, voorzien van het Sacrament van de Zieken, overleden te 's-Hertogenbosch 13 januari 1997.

Na de uitvaartviering in de St. Lambertuskerk te Engelen, heeft de crematie plaatsgevonden te Vlijmen 17 januari 1997.

Ton had al 5 jaar een gevreesde ziekte, maar hij was vol vertrouwen en behield alle hoop. Het verdient alle bewondering hoe hij moedig heeft gestreden en hoe hij in alle stilte en in geloof zijn ziekte toch wist te aanvaarden. Aan zijn vrouw Ria en de kinderen liet hij weinig merken opdat zij zich geen extra zorgen hoefde te maken. De laatste weken verzwakte hij aanmerkelijk, werd enige dagen vóór Kerstmis in het ziekenhuis opgenomen. Met Kerstmis was hij weer thuis. Vrij onverwacht is hij in alle stilte van ons heengegaan.

Ton was een zorgzame man en een behulpzame vader, die voor zijn gezin hard heeft gewerkt. 35 Jaar was hij getrouwd met zijn vrouw Ria. Samen met haar bouwde hij een gezin op met 2 kinderen. Met inzet en belangstelling stond hij hen bij. Het was zijn wens om zijn gezin verder te zien uitgroeien.

Ton had 39 jaar zijn werk bij de P.T.T. Daar had hij vele vrienden. 6 Jaar geleden nam hij van zijn werk afscheid. Daarnaast had Ton zijn hobby vissen. Meer dan 20 jaar was hij lid van de visclub "t Möpke Deeg" waarvan hij jarenlang secretaris was. Veel vrije tijd en energie heeft hij daaraan besteed. Bovendien had hij in huis een aquarium en ging wandelen met zijn mannetje "Brutus" met wie hij onafscheidelijk verbonden was.

Ton was een bescheiden man die vaak op de achtergrond bleef. Toch hield hij van een praatje en had vele goede contacten met vrienden en burens. Daarbij was hij behulpzaam waar hij kon.

Ton was ook een man van geloof. In de laatste jaren koos hij zijn kerk, waar hij zich thuis voelde. Daar ondervond hij steun en kracht om met hoop en vertrouwen op God verder te kunnen leven.

Met hem geloven wij dat God hem genadig zal zijn en belonen zal met een nieuw leven van eeuwige vrede. In stilte is hij van ons heengegaan; in stilte bedanken wij hem voor alles wat hij voor ons heeft betekend; in stilte blijven wij hem gedenken. Hij ruste in vrede.

Uw belangstelling bij zijn ziekte, uw medeleven bij het overlijden, bij de uitvaartviering en crematie, was voor ons een steun en wij danken u daarvoor oprecht.

Ria Spekking - Leenders
Carolien
Peter en Cindy