





Ter nagedachtenis aan
Gerhard Spekschoor

Hij werd geboren op 3 mei 1922 te Lichten-voorde. Na een kort ziekbed is hij op 26 februari 1995, toch nog onverwacht, rustig en zonder pijn ingeslapen. De uitvaartdienst is gehouden op 2 maart in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Ulft. De crematie vond diezelfde dag plaats in het crematorium Slangenburg.

Vader was een rustige, stille man. Heel eenvoudig, eerlijk en oprecht, deed niemand te kort. Altijd stond hij klaar om iemand te helpen.

Buiten kon hij altijd genieten van zijn vogel-tjes in de volière. Uren kon hij daar naar kijken.

Optimistisch was hij ook. Hij maakte vaak grapjes, plagen deed hij graag. Hij hield van zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was een goede man, vader en opa.

Hij nam het leven zoals het kwam. Ook toen hij in het ziekenhuis te horen kreeg, dat hij ongeneeslijk ziek was. Vanaf dat moment had hij nog maar één grote wens: zo gauw mogelijk thuis zijn in zijn eigen vertrouwde omgeving bij zijn gezin.

Hij werd daar liefdevol verzorgd tot in zijn laatste levensdagen.

Hij was zo gelukkig. Meermalen zei hij: "Ik heb het volmaakt, als het in de hemel ook zo is dan teken ik ervoor."

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa zeggen wij u onze oprechte dank.

B. J. Spekschoor - Waenink
Kinderen en kleinkinderen