



Alwie in Hem gelooft  
gaat niet verloren.



Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden  
de Ziel van Zaliger

## BERNARDUS SPELMINK

Echtgenoot van EUPHEMIA WOLTERS  
Weduwnaar van GESINA HEERSCHE

geboren te Lonneker 11 Juli 1881, voorzien van de  
H.H. Sacramenten der stervenden. overleden te  
Losser 9 Mei 1947 en 13 Mei begraven op het  
R.K. Kerkhof van de parochie Maria Geboorte.

---

Bij dit onverwacht heengaan overdenken wij  
het woord dat St. Paulus eens schreef aan de  
Thessal. (5 1-11): „Gij weet heel goed, broeders,  
dat de Dag des Heren komt als een dief in de  
nacht. Slapen we dus niet zoals de anderen, maar  
laten wij waken en nuchter blijven want wij zijn  
kinderen van de dag, toegerust met het pantser  
van geloof en liefde en de helm, de hoop op  
zaligheid.

Wij troosten ons met het woord van Jezus :  
(Jo 11:21) Ik ben de verrijzenis en het leven, wie  
gelooft in Mij zal leven al is hij ook gestorven  
en wie leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in  
eeuwigheid”.

Beste vrouw en kinderen, ik dank U voor alle  
goede zorgen aan mij besteed, in de Hemel ik U  
alles te kunnen vergelden. Vergeet mij niet in  
uw gebeden en goede werken.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !