



"t Is goed zo....."



Ter herinnering aan
Johan Spenkeliink

Johan is op 18 mei 1939 geboren in Enter als 2e kind uit een gezin van 7 kinderen.

Ze woonden aan de Oude Deldenseweg 3 in Enter. De lagere school volgt Johan in Enter en na de lagere school gaat hij naar de Ambachtschool in Almelo. Hij wilde electricien worden.

Op zijn 18e leert hij Narda kennen tijdens het dansen in Delden in het Parochiehuis. Kort daarna vervult hij zijn militaire dienstplicht en moet hiervoor tevens een korte periode naar La Courtine in Frankrijk.

Op 27 april 1965 stappen Johan en Narda in het huwelijksbootje. Ze woonden eerst in een bovenwoning aan de Schaepmanstraat, maar verhuisden al gauw naar Kievitstraat 4 waar ze 40 jaar hebben gewoond.

Samen hebben ze 2 kinderen gekregen, Harold en Raymond, en 4 kleinkinderen: Nina, Mees, Kas en Evy. De kinderen en kleinkinderen waren alles voor hem. Begin 2009 zijn ze verhuisd naar 'het Tuinhöfke' aan de Van Kollaan.

Na zijn studie gaat Johan werken bij De Stoom in Goor en daarna bij Abbink in Almelo. Na een jaartje ertussenuit bij Dikkers keert hij terug naar Abbink waar hij bijna 40 jaar heeft gewerkt. Op zijn 58e stopte Johan wegens heupklachten bij Abbink-Expert, dat was een hele moeilijke periode voor hem. Gelukkig kreeg hij een jaar later een nieuwe heup en daarna zag je hem ook pas genieten; hij kwam toen ineens tijd tekort. Voor de kinderen stond hij altijd klaar. Je hoefde hem maar te bellen en hij deed het.

Voetbal was zijn lust en zijn leven. Vele uren brengt hij door bij v.v. Twenthe in Goor. Hij stond altijd klaar om mee te rijden met zijn jongens naar de uitwedstrijden en ook bij de thuiswedstrijden was hij er hun supporter.

Hij volgt de scheidsrechterscursus en gaat fluiten bij de club. Ook verzorgt hij de planning voor de scheidsrechters en regelt de lotenverkoop bij het eerste elftal. Hij draait vele bardiensten en geniet van de gezelligheid vooral op de donderdagavond. Hij wordt beroemd om zijn bitterballen. Ook helpt hij met het onderhoud van het sportpark in de vrijdagmiddagploeg. Vanaf de eerste dag dat hij 2 kleinzonen kreeg, werden ze door hem lid gemaakt van v.v. Twenthe. 'Zijn jongens' moesten bij 'zijn club' spelen.

Met zus Miny en zwager Johan zijn ze jaren op vakantie geweest. Ook daar was genieten het belangrijkste. Gezelligheid, een borreltje, een hapje en zoveel mogelijk onder de mensen, dan was hij het meest in z'n sas.

Begin 2012 werd bij Narda een ernstige ziekte geconstateerd. Pa kon hier moeilijk mee omgaan, zowel voor zichzelf als ook naar anderen toe. Vanaf juni kreeg hij het steeds benauwder en kwam na vele onderzoeken uiteindelijk de diagnose dat hij ongeneeslijk ziek was.

Helaas kon zijn lichaam de behandelingen niet goed verdragen en kon hij zijn ziekte moeilijk accepteren. Waarom moest hem dit nu overkomen? Gelukkig was er ook veel ondersteuning vanuit de familie. Naast z'n eigen gezin gingen ook Miny, Harry en Jo veelvuldig met hem mee en kreeg hij veel bezoek tijdens z'n verblijven in het ziekenhuis. Geleidelijk aan ging hij steeds verder achteruit. De familie wilde hem graag thuis verzorgen.

Hij is toch nog onverwachts op donderdag 21 maart 2013 in bijzijn van zijn familie overleden nadat hij het sacrament der zieken heeft ontvangen. De familie bedankt de huisarts en thuiszorg 'Carint' voor de ondersteuning en begeleiding tijdens zijn ziekbed. We zullen hem erg missen.

Ook voor uw blijk van medeleven willen wij u hartelijk danken.

Narda Spenkeliink-Haverkate
Harold en Petra, *Nina en Mees*
Raymond en Marian, *Kas en Evy*