



In uw gebeden en het H. Misoffer wordt aanbevolen  
de ziel van zaliger

## Wilhelmus Gerardus SPENKELINK

echtgenoot van

Hermina Anna WOLTERS

Geboren 24 juli 1910 te Goor, na een ongeval, na  
voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der zieken,  
overleden 12 april 1962 en 17 april ter ruste gelegd  
op het r.-k. kerkhof te Samsveld.

---

Onverwachts, maar hem kennend, niet onvoorbereid,  
heeft God hem geroepen.

Waarom nu al? Omdat God wist, dat hij bereid was!  
Hoe moeilijk het ook is voor hen, die achterblijven,  
moet het toch een troost zijn, te weten, dat iemand  
is heen gegaan, van wie men veel hield, maar van  
wie O. L. H. nog veel meer heeft gehouden, omdat  
hij voor iederéén alles overhad en zo het gebod des  
Heren in ruime mate vervulde en tevens, omdat hij  
met liefde en zorg werkte voor het huis des Heren.

Vader, wij weten, dat, als U nog iets had kunnen  
zeggen, U ons zou hebben gezegd: wat God doet, is  
goed!

Moeder, U hebt nu alleen de zorg voor onze kin-  
deren. Ik twijfel er niet aan, dat U voor hen alles  
over zult hebben. Ik zal U daarbij helpen vanuit  
de Hemel.

Kinderen, als gij veel van mij hebt gehouden, zult  
gij nu alles voor moeder zijn. Wij blijven voor el-  
kander zorgen en bidden. Eerwaarde heerbroer ge-  
denk mij aan het altaar des Heren.

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bidt  
voor ons allen.