



Jahliu

Als een zonnestraal heeft Ellis 5 jaren
bij ons geleefd, vol levenslust en
blijdschap.

Nu is er een wolk voorgeschoven, die
haar van ons heeft weggenomen.

Maar wij zullen door deze wolk heen
altijd die zonnestraal blijven zien.

Enschede, 17 mei 1971.

*Uit dankbaarheid voor Uw meeleven
en ter gedachtenis aan haar.*

Fam. Spierings

