



Ter dankbare herinnering aan

BENNY SPIES

echtgenoot van Elly Waanders.

Hij werd geboren te Almelo op 2 november 1954 en overleed, geheel onverwacht, op 17 juni 2001, eveneens te Almelo.

Na de afscheidsviering in de St. Christoffelkerk op 23 juni hebben wij hem te rusten gelegd op het R.K. kerkhof te Almelo.

Ineens is Benny heel wreed uit ons leven weggerukt. Het is voor ons zo onvoorstelbaar en onbegrijpelijk. Het dringt nog maar nauwelijks tot ons door. Hij mocht net weer volledig gaan werken. Nietsvermoedend ga je een eindje fietsen en dan gebeurt dit. Uitgerekend op vaderdag. Benny werd geboren, 46 jaar geleden in Almelo. Hij groeide op in een gezin van drie kinderen. In 1982 trouwde hij met zijn Elly. Zij kregen twee zoons: Rutger en Arjan. Zij hadden het heel goed samen. Omdat hij 's middags vroeg thuis was werden de boodschappen vaak samen op de fiets gehaald. Ruim 25 jaar heeft Benny met veel plezier als postbesteller gewerkt. Hij was een prettige en graag geziene collega. Benny was levenslustig. Hij ging graag een avondje uit. Hij was een gezelligheidsmens, had graag mensen om zich heen en praatte met iedereen.

Benny hield van eenvoud en had een hekel aan poespas.

Sport was zijn grote liefhebberij. Vooral voetbal. Lang heeft hij zelf gevoetbald. Hij was nog actief als jeugdtrainer en zou geen wedstrijd van Heracles overslaan.

Hij hield ook veel van muziek. De radio stond altijd aan.

Met plezier verzorgde hij zijn parkieten en hielp zijn broer graag met de duiven.

Een jaar geleden werd Benny getroffen door een hersenbloeding. Hij werd wat rustiger en emotioneler, maar herstelde verder voorspoedig. Al snel mocht hij weer auto rijden; hij mocht weer fietsen.

Gelukkig heeft hij nog mogen mee maken dat Rutger zijn diploma haalde en werk vond. Aan dit alles is nu ontzettend vroeg een einde gekomen. Het is zo oneerlijk en onrechtvaardig. Benny had nog zoveel plannen, nog zoveel toekomst voor zich. Hij was voor ons nog zo onmisbaar.

De toekomst is voor ons nu één donker gat.

De leegte en het gemis, de pijn en het verdriet zullen heel groot zijn.

Wij vertrouwen er op dat Benny nu voor altijd gelukkig is bij God en hopen dat wij elkaar eens terug mogen zien bij Hem.

Moge hij rusten in vrede.

Voor uw meelevens, belangstelling, steun en troost bij dit zo plotselinge en moeilijke afscheid danken wij u allen heel hartelijk.

Elly Spies - Waanders
Rutger en Arjan