



*Je gaf ons liefde, geborgenheid en trouw.
Wij hebben genoten van de jaren met jou
wij weten dat het jou ook goed heeft gedaan,
maar wat zullen we je missen bij het verder gaan.*

In dankbare herinnering aan

Jan Spijker

echtgenoot van Thea Oude Voshaar

Hij werd geboren op 24 augustus 1941 te Weerselo. Gesterkt door de H. Oliezalving der Zieken overleed hij op 17 juni 2002. Op 21 juni hebben wij afscheid van hem genomen tijdens de gezongen uitvaart, waarna we hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Onze lieve pa was samen met mama een hecht team en met ons, je dames erbij, was je heel gelukkig. Zijn geluk werd compleet toen hij twee zonen erbij kreeg en later opa werd van drie kleinkinderen, waarmee hij nog grootse plannen had. Reizen met mama was je lust en je leven. Er waren nog zoveel mooie plekje die je samen met mama had willen bezoeken, onder andere Lourdes wat gepland stond voor september.

Ook het werk op het ziekenhuis dat je ook als jouw ziekenhuis beschouwde was geen echt werk, maar je grootste hobby. Vele grootse en mooie momenten heb je daar beleefd samen met jouw "jongens". Die laatste paar jaren daar, hadden we je ook nog zo graag gegund. Hoe moeten we nu verder zonder jou, jij die altijd voor ons en iedereen klaar stond en een oplossing had of een lief gebaar, woord op het juiste moment.

Onze lieve pap, we zullen je zo missen, bij het thuiskomen in je nieuwe huis waar je je zo op je gemak voelde met mama, waar jullie beide zo hard voor gewerkt hebben en je zo vreselijk trots op was. We weten zeker dat je dit niet zo gewild had voor mama en voor ons; je had nog zoveel mooie plannen met mama, je wilde nog zoveel met ons doen.

Dag lieve papa, bedankt voor alles, voor wie je was en wat je zei.

Dikke kus, Mama
Lorette en Louis
Joep, Hanneh
Tatiane en Maarten
Wies

Voor uw blijk van medeleven bij het overlijden van mijn lieve man, onze fijne vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.