

IHS



Aanschouwd hebben mijn
ogen uw Heil, dat Gij
bereid hebt voor het
aanschijn aller volken.

LUC. 2, 30-31



Ter dankbare herinnering aan
JOHAN ROELOF SPIJKER

echtgenoot van
Geertruida Johanna Wender

Hij werd geboren 28 december 1912 te Hardenberg. Na een geduldig gedragen langdurige ziekte overleed hij voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken, op 15 juni 1970 te Ambt-Delden. We legden zijn lichaam te rusten op het R.K. Kerkhof te Goor op 19 juni d.o.v.

Geheel zijn leven heeft hij hard gewerkt voor zijn vrouw en kinderen. Het gezin was zijn dierbaarste bezit, hij leefde gelukkig temidden van de zijnen. Hij was steeds een goede, zorgzame echtgenoot en vader. Eenvoudig en oprecht was hij in de omgang met zijn medemensen, bij wie hij hoge achting genoot. Zijn overtuigd en oprecht geloofsleven kwam vooral tot uitdrukking in zijn langdurige en soms pijnlijke

ziekte. Er kwam geen klacht over zijn lippen, met Christus aanvaardde hij het zware kruis van zijn ziekte en zijn gewisse dood. Het afscheid van zijn dierbaren, dat hem zo moeilijk viel, aanvaardde hij in groot geloof en vertrouwen in de verrezen Heer. Voor hem was de dood geen einde van het leven, maar een overgang naar het eeuwige leven met de verheerlijkte Christus. „Wie met Christus geleden heeft, zal ook met Christus verrijzen en verheerlijkt worden”.

Goede God, wij danken u voor het voorbeeld dat vader ons nalaat in zijn trouw en liefde voor zijn vrouw en kinderen. Zijn leven werd geschraagd door een eenvoudig en oprecht geloof. We danken U, dat wij voor hem steeds steun en troost mochten zijn, vooral in zijn ziekte.

Dat vader ruste in de vrede van Christus.