



Een fijne en dankbare herinnering aan

**Rikie Sombekke-Spijker**

echtgenote van Gerard Sombekke

Zij werd geboren op 5 augustus 1923 te Losser. Thuis in haar zo vertrouwde omgeving is ze rustig en kalm ingeslapen op 15 december 1998.

In al haar eenvoud was zij een hartelijke vrouw en een zorgzame moeder voor haar kinderen.

Met dankbaarheid kunnen we terugzien op het 50-jarige huwelijksfeest van vorig jaar. Rusteloos was ze altijd bezig, ondanks haar ziekte. Als een echte moeder offerde zij zichzelf op voor haar man en kinderen. Zij was een rijke vrouw onder een eenvoudig dak.

Voor uw bliken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma, betuigen wij u onze oprechte dank.

G.H. Sombekke  
kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, 21 december 1998

Wij missen een lieve vrouw, moeder en oma.