



„Dankbaar om wat U voor ons bent geweest“

SUSANNA MARIA KORENROMP - SPIJKER

Santje

weduwe van
Theodorus Corneles Korenromp

Santje is op 1 maart 1922 geboren in Saasveld en zij waren thuis met acht kinderen. Haar moeder is al overleden toen ze nog een jong meisje was. Na de huishoudschool heeft ze bij diverse families gewerkt en in het ziekenhuis in Enschede.

In 1952 is ze getrouwd met Dorus, die al jong in Hertme was komen wonen en er als smid werkte. Tot groot verdriet van beiden bleef hun huwelijk kinderloos.

Een noodlottig ongeval van neef Leo verstoorde een hechte band die beiden met hem hadden opgebouwd. Santje en Dorus namen het café over van hun ouders en maakten het bekend in de omtrek: paaszaterdag werd met alle kinderen uit de buurt eieren gezocht.

Santje heeft haar hele leven dieren gehad en met het lot ervan was ze erg begaan. Ook was ze dol op de natuur en vooral gekleurde bloemen waren haar lust en haar leven.

Toen zich een ziekte bij Dorus openbaarde hebben

ze het café verkocht en zijn in het nieuwe huis getrokken, helaas overleed Dorus al na enkele weken. Tijdens de moeilijke periodes heeft ze veel steun van haar buurvrouw gehad.

Santje ging zich toeleggen op het werk in de parochie en zo werd ze huishoudster bij pastoor Verhaar, toen hij vertrok werd ze gastvrouw op het parochie-centrum. Extra aandacht hadden de bejaarden die ze graag bezocht en waar ze altijd tijd voor had en ook voor „De Zonnebloem" heeft ze zich vele jaren ingezet. Toen pastor Overmeer in de parochie kwam wist ze ook hiermee een innige band op te bouwen.

Vele jaren heeft ze samen doorgebracht met Astrid, Gerrit en hun kinderen, waar ze een echte oma voor was. Ze was erg zelfstandig en wilde niemand tot last zijn en ook gedurende haar laatste moeilijke weken in het ziekenhuis kwam er geen klacht over haar lippen en wachtte zij geduldig tot ze op 26 september 1999 rustig insliep, waarna wij haar na een plechtige eucharistieviering op 1 oktober bij Dorus te ruste hebben gelegd.

Voor uw medeleven en aandacht tijdens de ziekte en na het overlijden van Santje danken wij u hartelijk.

*Astrid en Gerrit
Familie Spijker
Familie Korenromp*