



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.



In dankbare herinnering aan

BERNARDUS JOHANNES SPIJKERMAN

Hij werd geboren op 3 april 1935 te Hengevelde. Hij is gestorven op 3 juni 1994 in het huis van zijn geboorte. Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde werd hij begraven op het kerkhof van de parochie.

Het ouderlijk huis van Bernard was een café met een boerderij. Als kind kreeg hij te maken met de mensen in het café en met het leven van dieren en planten. Zijn levensweg heeft steeds deze twee sporen gekend. Hij hield van de sfeer in zijn bedrijf. En tegelijk hield hij van de natuur buiten, zowel zijn tuin als de dieren in het wild.

Nadat een zus van zes gestorven was, groeide Bernard op met zijn zus en twee broers. Hij werd tuinman in Hengelo en bleef thuis bij zijn ouders het werk doen.

Uiteindelijk kreeg Jan de boerderij en ging Bernard met de steun van zijn zus en zijn schoonzus alles naar zijn inzicht verbouwen.

Bernard was heel nauwkeurig en precies. Iets wat smerig of slordig was, paste hem niet. De tuin, de auto, zijn kleren, alles was netjes en op z'n plaats.

Tot een huwelijk is het met Bernard nooit gekomen. Dit is misschien altijd wel een strijdpunt voor hem gebleven. Wel is hij gaan genieten van dansavonden. Want dansen

deed hij graag en kon hij goed. Ook dan was hij precies aan de muziek.

Binnen de kring van familie en kennissen heeft Bernard veel meegemaakt: het ongeluk van zijn neefje, het sterven van zijn broer Jan en verleden jaar plotseling schoonzus Diny.

Maar direct na dit sterven werd de ziekte van Bernard bekend. Hij wilde niet dezelfde lijdensweg als Jan.

"Als ik niet meer kan eten of drinken, moet God mij maar halen". In zijn hart wist Bernard van het begin af aan, dat hij tegen deze ziekte niet kon vechten.

Hij deed radicaal de deur van zijn bedrijf dicht. Hij was lief en goedig voor zijn zus en schoonzus en voor allen, die hem lief waren. Hij maakte het niemand moeilijk met klagen of opstandigheid. Van zijn plotseling sterven kunnen we achteraf zeggen: "Bernard heeft 't gekregen, zoals hij het hebben wou".

Eeuwige, bron van leven,
geef aan Bernard nu het geluk
dat volmaakt is en eeuwig duurt
Geef, dat wij zijn naam in ere houden
en Bernard in ons hart bewaren zoals hij was.

Voor uw blijk van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze broer, zwager en oom, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte dank.

familie Spijkerman
familie Geels