



Dank, goede vrienden, voor al het mooie  
dat wij samen beleefd hebben.

*Nooit vragen, nimmer klagen  
veel geven, hard-werkend leven  
zonder franje, gewoon een kanjer*



Dankbaar herinneren wij

## Rudolf Spijkerman

echtgenoot van Truus Botterhuis  
geboren te Kerspel Goor op 18 januari 1924  
overleden te Goor op 27 januari 1999

Toch nog onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van Rudolf Spijkerman. Bij dit afscheid gaan onze gedachten over zijn leven. Wij kennen hem als een eenvoudige en niet veel eisende zorgzame man, die zijn gehele leven hard heeft gewerkt voor zijn vrouw en zijn gezin. Ook denken wij hierbij aan zijn bijzondere humor die - vaak met kritische ondertoon - een positieve boodschap had.

Rudolf begon zijn werk als schilder en kwam als zodanig in de gehele streek, alwaar hij vele mensen kende. Hij praatte met regelmaat nog over deze, voor hem leuke periode. In de jaren vijftig heeft hij het werk van zijn vader overgenomen door melkboer te worden bij het Weddehoen. Dit werk combineerde hij met zijn schildersvak. Uiteindelijk

is hij eind jaren zestig toch weer volledig teruggekeerd naar zijn oude vak. Hij deed dit altijd met veel inzet en plezier.

Ook was Rudolf trots op zijn gezin en kleinkinderen. Hij cijferde zichzelf vaak ongemerkt weg en deed alles voor zijn gezin. Hij was graag thuis, voelde zich betrokken en stelde de gezelligheid zeer op prijs.

Ook heeft hij voor zijn kinderen menig huisje geschilderd, waardoor er meestal weinig tijd was voor vakantie.

Vanaf zijn pensioengerechtigde leeftijd is Rudolf kalmer aan gaan doen. Er kwam meer tijd om samen met Truus mooie dingen te ondernemen. Ze gingen samen vaak fietsen en genoten van de natuur. Hij hield van de natuur en het buitenleven en ging in vroegere jaren graag op jacht. Eveneens ging hij vaak naar "De Soos" aan de Schoolstraat. Hier beoefende hij zijn favoriete biljartsport.

Aan al deze mooie dingen kwam echter geleidelijk een eind. Zijn gezondheid begon hem de laatste jaren parten te spelen. Vorig jaar stond hij voor een moeilijke en oneerlijke keus. Eigenlijk, geen keus. Toch heeft hij het laatste jaar doorstaan zoals wij hem kennen, zonder klagen, niets eisend, en in alle eenvoud.

Voor alle steun en blijken van medeleven willen wij u hartelijk danken.

fam. Spijkerman-Botterhuis