



*Dankbaar  
om wat je voor  
ons bent geweest*

In dankbare herinnering aan

## HARRY SPIKKER

Harry werd geboren op 29 juli 1947 in Borne. Op 29 november 1974 trouwde hij met Anne ten Brink. Na een geduldig gedragen kortstondig ziekbed overleed hij thuis bij zijn vrouw en kinderen op 26 juni 1992. Na de uitvaartmis op 30 juni d.a.v. hebben we hem te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Borne

---

Harry was een rustig man die zich niet liet opjagen door de tijd. Hij genoot van de natuur en werkte graag in zijn tuin. Trots was hij op zijn twee zoons, waarmee hij graag samen met Anne fietstochten maakte. Hij was een levensgenieter die graag in gezelschap van goede vrienden en familie vertoefde. Harry was een man van weinig woorden met een goed hart. Tijdens vakanties verbleef hij graag tussen bergen en dalen, zoals hij ook in zijn leven bergen en dalen gekend heeft. Hij was een gelovig mens die erg hechtte aan tradities. Na jaren als woningstofeerder gewerkt te hebben, had hij zijn draai gevonden thuis, nadat hij dit werk niet meer kon doen. Jammer is het dat zijn leven van zo korte duur

was. Deze ziekte is hem overvallen. Hij heeft niet kunnen bevatten dat zijn einde al zo snel zou kunnen komen. Graag hadden we hem nog veel langer in ons midden gehad. Harry, we zullen je missen. Wij zullen proberen onze weg op het levenspad te vervolgen, zoals we dat samen met jou gewend waren te doen. De herinnering aan jou zal daarbij voor ons een steun zijn

Gezegend zijn jullie  
en ik zal,  
als ik in de hemel ben  
de sterren voor jullie aansteken.

---

Voor uw ruime belangstelling en goede steun tijdens ziekte en deelneming na het overlijden van mijn man en onze papa, danken wij u hartelijk.

Anne Spikker-ten Brink  
Bart  
Erik