



ECCE HOMO



Bid voor de Zielerust van

**Johannes Spickers**

echtgenoot van

**GESINA NORDEMEULE**

geb. te Weerselo 8 Nov. 1884, overleden te Albergen voorzien van de H.H. Sacramenten 19 Jan. 1987 en begraven aldaar den 22n Jan. op het R.K. Kerkhof

Ik ga op de heltt mijner dagen naar de poorten des grafs. Ik heb ellendige maanden en droevige nachten geteld. Waarom wilde mijn hopelooze kwaal niet genezen? Heer, Uwe inzichten kan geen mensch achterhalen maar dit is mijn troost, dat hij die deelgenoot van Uw lijden is, ook deel zal hebben in Uwe heerlijkheid.

Een werkzaam leven geëindigd na een langdurig lijden was de levensloop van deze overledene, van wien wij vertrouwen, dat nu de eeuwige rust zijn deel zal zijn

Dierbare echtgenoote, ik dank u voor uw toewijding en liefde die ik nu dankbaar gedenk en die ik vooral nooit zal vergeten als ik tot Gods eeuwige aanschouwing ben toegelaten. Bid voor mij opdat dit spoedig geschiede en daar in den hemel uw belang en dat van ons kind blijve verzorgen

Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw op U

Hij ruste in vrede

Handelsdrukkerij BEUKERS, Almelo