



„De Heer is mijn herder, niets
zal mij ontbreken.

(Psalm 23, 1.)

416 C. A. S. M.



*Gedenk in uwe gebeden de
Ziel van Zaliger*

FENNE SPIKKERT

weduwe van

FREDERIK SCHOLTEN

geboren te Weerselo 31 Maart 1850, voor-
zien van de H. Sacramenten der stervenden
overleden te Zenderen 20 April 1937, en
den 24 d.o.v. begraven op het R.K.
Kerkhof aldaar.

Zalig de dooden, die in den Heer sterven;
zij rusten uit van hun arbeid, zegt de H. Geest
want hunne werken volgen hen.

Zalig de mensch, wiens hoop de naam des
Heeren is en die niet heeft omgezien naar
ijdelheden en valsche dwaasheden.

Open o Heer, de deur des hemels voor Uwe
dienaressen en geef dat zij zich onder Uwe uit-
verkorenen moge verblijden in eeuwigheid.

Dit bidden wij U door Jesus Christus on-
zen Heer, Amen.

Genadige Heer Jesus geef haar de eeuwige
rust.

R.I.P.

A. Winkelman Zenderen.