



In dierbare herinnering aan

Piet Spin

echtgenoot van Truus Janssen

Pa werd geboren op 13 februari 1918 te Losser.

Overleden op 20 maart 2004 in het

Canisius-Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen.

De uitvaartdienst zal plaats vinden op 25 maart in de RK-kerk te Ewijk waarna Pa begeleid wordt naar het crematorium "Rijk van Nijmegen" te Beuningen.

Pa werd in Losser geboren waar hij opgroeide met twee broers en drie zusjes.

Op zeer jonge leeftijd werd het gezin getroffen door het overlijden van zijn moeder en na 2,5 jaar overleed ook hun vader.

Het gezin werd grootgebracht door vaders tweede echtgenote die later trouwde met de broer (oom) van hun vader.

Pa moest al vrij vroeg vanuit de MULO te werk gesteld worden bij van Heek (Schuttersveld) in Enschede.

In 1937 wordt hij opgeroepen voor Militaire Dienstplicht in Nijmegen. Dat was de aanleiding dat Pa een andere kijk op het leven kreeg. Een jaar later ontmoette hij Ma.

Al snel kwam Pa als marechaussee op 'n standplaats. Kort daarna brak de oorlog uit en werd hem de verplichting opgelegd overal inzetbaar te zijn.

Na een roerige verkeringstijd tijdens de oorlog trouwden zij op 24 oktober 1945 te Enschede.

Samen trokken zij naar de Bommelwaard, totdat de oorlog in Indië kwam. Ook daar moest Pa heen. Na een tweejarig verblijf in Indië kwam Pa in januari 1949 terug. Toen kwam de keus, wat zijn maatschappelijke carrière zou worden. "Rijkspolitie", eerst in Kerkdriel waar Arno, Hans en Elly geboren werden en daarna in 1956 verhuisden Pa en Ma naar Ewijk waar Ingrid haar levenslicht zag.

Pa heeft in Ewijk de mooiste tijd door gebracht, zoals het plukken van appels bij zijn schoonzoon Frans in de boomgaard, met de natuur van Ewijk, zijn hobby fotografie, de zang (het koor) en zijn wekelijkse cryptogrammen waar hij uren mee bezig kon zijn. Op een avond werd Pa getroffen door een lichte herseninfarct hierdoor werd hij langzaam 'n ander mens tot aan de dag van de 19e maart. Pa en Ma stonden aangekleed om naar een feestje te gaan maar helaas pijn belette Pa, en hij werd met spoed opgenomen in het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis waar hij in de vroege ochtend van de 20e maart, in het bijzijn van zijn dierbaren, is ingeslapen.

Wij willen mijn lieve man en ons pa en opa bedanken voor de liefde en inzet die wij van hem mochten ontvangen. Jij was graag bij ons en bij iedereen voor een gezellig samenzijn. Wij zagen dat jij daarvan intens kon genieten.

Pa, wij zullen dit altijd bij ons houden.

Truus Spin - Janssen
Kinderen
Kleinkinderen