

*Rond pa is het stil.  
Ondanks zijn levensmoed en sterke wil.  
Na een werkzaam leven,  
heeft hij zijn strijd op moeten geven.*

In dankbaarheid gedenken wij

**Antonius Hendrikus Spit**

echtgenoot van Maria Engelina Hulsink

Geboren 8 juni 1910 te Oldenzaal  
Overleden 21 oktober 1990 te Oldenzaal

Na de Eucharistieviering in de Emmaus-parochie, hebben we zijn lichaam te rusten gelegd op de begraafplaats, Hengelosestraat te Oldenzaal.

Wij hebben dankbare herinneringen aan onze pa. Na een liefdevolle verzorging in zijn eigen huis hebben we toch afscheid van hem moeten nemen. Hij was graag thuis bij ma. Hij was een eenvoudig en goed mens en hij had erg veel moeite om ons te moeten verlaten. De laatste tijd van zijn leven is hij omringd door de zorgen van zijn vrouw en

kinderen. Ook de kleinkinderen Miron en Marloes lagen hem na aan zijn hart.

Tot het laatste moment van zijn leven lag er een glimlach op zijn gezicht en maakte hij nog grapjes. Hij ging graag naar Albert en Els en de kleinkinderen in Bergen op Zoom, maar ook naar Henny en Marian en Tonny en Riet. Hij genoot erg van de complimentjes bij het helpen in de tuin.

Wij missen hem, maar ondanks dat, zijn we ook erg dankbaar voor dit mooie leven.

H. Maria, bid voor hem en voor ons die achterblijven.

Pa, bedankt voor alles.

Wij danken U voor het medeleven bij het overlijden van pa.

M. E. Spit-Hulsink  
Kinderen en kleinkinderen