





Met dankbaarheid denken we terug aan

GEERTRUIDA ANTONIA SPIT

echtgenote van

GERHARDUS COLLET

Zij werd 2 juni 1912 te Weerselo geboren en is voorzien van de sacramenten der zieken op 20 januari 1974 in het ziekenhuis te Oldenzaal overleden. Vanuit de Maria-kerk hebben we haar begraven op het r.k. kerkhof te Oldenzaal, waar haar lichaam de blijde Verrijzenis afwacht.

Nadat zij een gelukkig huwelijksleven met Jacobus Munsterman heeft gekend, is zij getrouwd met Gerhardus Collet. Haar werd de zware taak toevertrouwd om een goede moeder te vervangen. Zij heeft dit zo uitstekend gedaan, dat zij met recht „een tweede moeder” genoemd mag worden.

Altijd stond zij klaar voor haar gezin. Niets was haar teveel. Bij ieder, die haar gekend heeft, stond zij bekend als een hartelijke en opgewekte vrouw, die meer bezorgd was om haar gezin, dan om zich zelf. Zij was een diep gelovige vrouw, die ook veel bad tot Maria, de moeder van de Heer. Kort voor dat zij in het ziekenhuis werd opgenomen, heeft zij in Kevelaer bij Maria nog om troost en steun gezocht.

Wij vragen ons af: „Waarom mocht zij niet langer hier op aarde leven?”

Het antwoord blijft verborgen in de oneindige wijsheid van God. Maar dit zal ons troosten: Wij geloven, dat zij bij God met ons verbonden is en dat Hij zal sterken, die zij achterliet.

---

Voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van onze dierbare vrouw, moeder en behuwdmoeder betuigen wij U onze hartelijke dank.

Uit aller naam:

G. Collet

Kinderen en behuwdkinderen

Oldenzaal, januari 1974.

Ferd. Bolstraat 40