



In grote dankbaarheid denken we aan
en bidden we voor

Zr. DOMITIANA

(Gerharda Hendrika Spit)

Zij werd geboren te Losser op 24 september 1905. Op 5 augustus 1933 werd zij geprofest bij de Zusters Franciscanessen van Heythuysen. Zij overleed op 21 juli 1985 en werd begraven te Oldenzaal op 25 juli d.a.v.

Een leven vol zorg en liefde werd afgesloten bij haar overlijden.

Zorg en liefde voor haar medezusters, voor haar familie en niet op de laatste plaats zorg en liefde voor allen die haar in de lange jaren van haar leven als wijkverpleegster waren toevertrouwd.

Aan velen heeft zij blijmoedigheid en optimisme geleerd en vooral vertrouwen op een liefdevolle God.

Deze eigenschappen zorgden er ook voor dat zij zelf met grote blijdschap zich kon geven aan haar religieuze idealen binnen de Congregatie van de Zusters van Heythuysen.

Helaas niet tot het einde toe.

Want de laatste jaren moest zij door een donkere, onheilspellende tunnel gaan om aan het einde daarvan haar Bruidegom te ontmoeten in het hemelse Licht.

Godzelf heeft zich nu over haar ontfermd, daarvan zijn wij overtuigd.

In het huis van de Heer zal zij wonen tot in lengte van dagen.

Dat is de wens van al Uw medezusters en familie.