



Vooral in de viering van de H. Eucharistie willen
wij dankbaar gedenken

GERRIT JAN SPIT

weduwnaar van

JOHANNA MARIA HELTHUIS

Geboren 20 maart 1879 te Weerselo, overleed hij,
gesterkt door de H. Sacramenten, in het R.K. Ziekenhuis te Enschede op 3 december 1965. We legden 7 december zijn lichaam te ruste in Oldenzaal in afwachting van de blijde dag der verrijzenis.

„Zalig de man, die stand houdt in de beproeving; want als hij de proef heeft doorstaan, dan zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan hen, die Hem liefhebben.” Aldus baden we in de H. Mis op de dag, dat vader voorgoed afscheid van ons nam. Volgens die woorden heeft vader geleefd, altijd klaarstaande voor moeder en voor zijn kinderen, in alle eenvoud aanvaardend de offers, die het leven soms kan vragen. Misschien strak voor zijn omgeving, maar eveneens gewetensvol en streng voor zichzelf. Een mooi leven is afgesloten, waarin ons 'n voorbeeld werd gegeven van ijver, plichtsgevoel en vooral van groot geloof. Moge God hem als loon daarvoor schenken de kroon des levens, samen met moeder.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor al jullie hartelijkheid en goede zorgen, vooral in mijn laatste levensjaren. Zoekt, zoals Uw ouders, steeds Uw kracht in het geloof en bewaart Uw onderlinge liefde en eensgezindheid.

Hemelse Vader, schenk aan Vader en Moeder de welverdiende, eeuwige rust.