

Als dankbare herinnering aan  
**GEZINA MARIA ALPHONSIA SPIT**

weduwe van

**GERHARDUS FREDERIKUS ANALBERS**

Zij werd geboren te Oldenzaal op 12 februari 1901. — Gesterkt door het H.Sakrament der zieken is zij in de Vrede van Christus overleden te Enschede op 2 december 1983. Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het Dr.Ariënsthuis hebben wij op 7 december d.o.v. afscheid van haar genomen.

Dit afscheid vervult ons niet enkel met droefheid, maar ook met dankbaarheid.

Als moeder van een groot gezin heeft zij een zeer zorgzaam leven gekend. Naast gelukkige jaren waren er heel veel menselijke teleurstellingen, zowel in haar gezin door de vroegtijdige dood van twee kinderen, vier aangetrouwde kinderen en 'n kleinkind, alsook in haar persoonlijk leven.

Toen zij haar kinderen op hun bestemming wist, was de eenzaamheid haar grote kruis. Daarom was het haar

grootste vreugde als zij haar kinderen om zich heen zag, zoals zij in haar hart ook zielsgelukkig was met haar kleinen achterkleinkinderen. Daarom voelde zij zich ook gelukkig in het Dr.Ariënsthuis, waar zij haar laatste levensjaren doorbracht.

Door haar sterke betrokkenheid bij de Kerk, zocht zij vóór alles haar steun in het gebed, in het trouw meevieren van de H.Eucharistie, in de verering van de H.Antonius en vooral in de liefde voor Moeder Maria.

Haar grote zorg voor die haar dierbaar waren, schreef zij neer, vlak voor haar dood: „Beminde kinderen, denk aan mij, want ook ik had mijn fouten. Wees als één gezin goed voor elkaar. Dan zullen we elkaar terugzien in de hemel. Vaarwel.”

Mét haar vertrouwen wij, dat ze nu, na haar wat onrustig leven, voor altijd „thuis” gekomen is.

**MOGE ZIJ RUSTEN IN VREDE!**

---

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven en ter gedachtenis aan haar.

Kinderen, behuwd- klein- en achterkleinkinderen.