

In dankbare herinnering aan
HENDRIKUS ROMANUS SPIT

echtgenoot van

Wilhelmina Maria Antonia Lansink

geboren 27 april 1919. Na een langdurige ziekte overleed hij, na voorzien te zijn van het sacrament der zieken, op 8 december 1973. Na de H. Mis van uitvaart in de Mariakerk op 11 december 1973 was de crematie te Usselo.

Voor al Uw blijken van belangstelling bij het overlijden van onze onvergetelijke man, vader, zoon, broer en zwager, zeggen wij U hartelijk dank.

Uit aller naam:

W. M. A. Spit-Lansink

Oldenzaal, december 1973

Albert Cuyppstraat 19

Ieder mens in de wereld is op weg naar zijn einddoel. Dit doel stond Henk steeds voor ogen. Hij was edelmoedig, had tot 1973 een sterke gezondheid en voelde zich verantwoordelijk om zijn veelzijdige gaven goed te gebruiken. Hij heeft zijn talenten niet begraven. Zijn werk was zijn ideaal waar hij alles voor over had. De sport, vooral zijn geliefde elftal heeft ruimschoots van zijn levensinzet geprofiteerd. Het was een voorrecht met deze rechtschapen man om te gaan. Hij was een man van weinig woorden maar nooit deed men tevergeefs een beroep op hem. Hij was een pracht mens. Dat hebben ook de mede-reizigers van de reisclub vele jaren kunnen ervaren.

Lieve vrouw, wij hebben bijna 22 jaar een liefdevol gezinsleven gehad. Dat ik alles met zo veel plezier heb kunnen doen heb ik aan de steun van jou te danken. Je leefde mee met mijn hobby's en mijn werk. Ook al kwam ik 's avonds laat thuis.

Lieve José, Peter en ook jij Johnnie, dank voor al jullie liefde en gezelligheid, wees verdraagzaam met elkaar en een steun voor mama. Wordt een degelijk mens in de maatschappij.

Alle familieleden, collega's, kennissen en sportvrienden, mijn grote dank voor alles wat ik in mijn leven en tijdens mijn ziekte van jullie heb ondervonden.

Ik blijf aan jullie denken.