



Ter dankbare herinnering aan

HERMAN SPIT

geboren te Oldenzaal 31 juli 1903

Op 8 oktober 1995, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden in het St. Annaziekenhuis in Geldrop.

Te rusten gelegd op de R.K. Begraafplaats aan de Molenstraat in Helmond, na een uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Naam Jezus te Lierop.

Sinds 1981 weduwnaar van
JO VAN OIJEN

Vader en schoonvader van Henk en Louisa; Willy en Stef; Truus; Gerard en Francien; Ria en Ton; Tiny; Rini en Marian.

Opä van Herman, Anke, Astrid en Werner; Peter, Joep en Mechteld; Rik, Kristel en Sanne; Evelyn en Manon; Wouter en Anne.

Voor uw belangstelling en medeleven betoond bij het overlijden van vader en opa zeggen wij u hartelijk dank.

Vader, je was
een man van weinig woorden
gesloten en onafhankelijk
sterk, als een rots in de branding
fier, eerlijk en eenvoudig
trots en onaantastbaar
een diepgelovig mens.

Vader, je maakte veel mee.
De crisisjaren, 4 jaar Curacao, de oorlogsjaren.
Je verloor

Tiny in 1972, Moeder in 1981

Rini in 1988, Willy in 1994.

Dit moet je allemaal zeer aangegrepen hebben
maar je emoties kon je moeilijk uiten.
Je verwerkte problemen in je eentje.

Je belangstelling ging uit naar
je gezin
kerk en maatschappij
de geschiedenis van landen en volkeren
onopvallend goede dingen doen
vechten tegen (sociaal) onrecht
je werk op het land
de vruchten van je land uitdelen.

In onze herinnering houden wij jou
als de vader die altijd het beste wilde voor
zijn gezin
als de man die hard werkte, met veel plichtsbef
als de vader die dichtbij was,
maar vaak toch ook zo ver af.

Je was 92 jaar lang een bijzonder mens.
GOODGOAN !