

WIJ
HADDEN
JOU ZO
GRAAG
IN ONS
MIDDEN



Ter dankbare herinnering aan

JACOBUS GERHARDUS SPIT

echtgenoot van

HERMINA HENDRIKA GESINA MORSINK

Hij werd geboren op 24 januari 1927 te Oldenzaal en overleed onverwacht op 28 oktober 1989 in zijn geboortestad. Op 1 november was de uitvaart voor hem in de Emmauskerk, waarna de crematie volgde in het crematorium te Usselo.

Sjaak was een liefdevolle echtgenoot voor Mini en een zorgzame vader voor Arie en José. Ook oma werd door hem helemaal in het gezin opgenomen.

Als echte Oldenzaler was hij verknocht aan de geschiedenis van de stad en aan de Plechelmusbasiliek. Toen zijn werk in de textiel verviel, maakte hij zich verdienstelijk voor anderen, want hij stond altijd klaar om te helpen. Ook bij de meest eenvoudige dingen. Uit zorg voor zijn gezin wilde hij terug in het arbeidsproces. Hij zette er zich tegelijk voor in dat jongeren werk kregen. Vier jaar geleden werd het allemaal teveel. Hij kwam voorgoed thuis. Samen met Mini verzorgde hij het huishoudelijk werk, ging hij boodschappen doen in de stad, of kocht hij iets om het kleinkind Monica te verwennen.

Hij genoot van deze jaren: van de natuur en van uitgaan. Hij volgde alles wat er in en rond Oldenzaal gebeurde. Sjaak had een opgeruimde natuur. Hij hield van mensen om zich heen, was gastvrij en gezellig.

Nu is hij onverwacht overleden. Onderweg tijdens het boodschappen doen. We zijn verslagen en verdrietig beseffen het nog nauwelijks wat er is gebeurd. Tegelijk sluiten wij ons aan bij het geloof waarin hij steun vond en we bidden:

God, met dit sterven is veel wijsheid, mildheid en begrip onherroepelijk uit ons leven verdwenen.

Toch past ons verwondering en dank. Blijde verwondering om het beeld dat dit leven nalaat, dank om alles wat het aan goedheid uitstraalde.

God, wij geloven dat dit onvermijdelijk einde tevens het begin is van iets waarvoor menselijke woorden tekort schieten. Maar het gaat om hemel en geluk, om vrede en eeuwigheid, het geluk om U. Daarom bidden wij dat hij bij U mag zijn en zó voor ons ten beste mag spreken. Dat bidden wij door Christus onze Heer. Amen.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van mijn man, onze vader, opa en schoonzoon, betuigen wij u onze oprechte dank.

Mini Spit-Morsink
kinderen, kleinkind
en oma