



*Je leefde eenvoudig, voor ons was je geweldig.*

Liefdevol en dankbaar herinneren wij

## Jan Spit

Geboren 22 september 1936 te Losser

Overleden 16 juni 2013 te Enschede

Jan is de oudste zoon, geboren in een gezin van 8 kinderen. Hij groeide op in een landelijke omgeving aan de zuidkant van Oldenzaal. Hij leerde daar spelenderwijs de natuur te waarderen. Al direct na de lagere school begon voor hem een leven van werken. Met een opleiding als wever heeft hij 17 jaren in de textiel gewerkt en daarna 29 jaren bij een bedrijf in elektrische apparaten. 60 jaar jong ging hij met vervroegd pensioen. Werken was en bleef zijn lust en zijn leven. Zijn hobby's hielden hem actief, tuinieren, het kweken en verzorgen van dieren kregen veel aandacht. Daarnaast heeft hij 48 jaren lang talloze folders bezorgd. Jan leefde sober en met een natuurlijke eenvoud. Hij was een gezinsmens en hielp, waar mogelijk, zijn vrouw in de huishouding. Niet alles liep naar wens. Een noodlottig ongeval van zijn eerstgeborene op 4-jarige leeftijd, heeft hem veel pijn gedaan. Jan was een gelovig mens.

Met veel gevoel voor traditie bezocht hij trouw de kerk en genoot daarbij vooral van Latijnse kerkmuziek. Voor eigen ziekte en pijntjes had hij geen aandacht. Eind januari werd hij thuis plotseling onwel. Een operatie volgde met een herstelopname in een verzorgingshuis. Helaas verslechterde zijn gezondheid en is hij op 16 juni 's nachts om 3.30 uur overleden, nog gesterkt door de Ziekenzalving.

Jan zal blijvend in onze herinnering voortleven.

Voor uw blijken van deelneming tijdens zijn ziekte, na zijn overlijden en bij de begrafenis, danken wij u hartelijk.

Marietje Spit – Grote Beverborg

Martin

Oldenzaal, juni 2013