



Wanneer ik Heer, Uw werk aanschouw,
dan voel ik mij door U bemind.

JOHANNES HENDRICUS ALOYSIUS SPIT

echtgenoot van

GEERTRUIDA GERHARDA KAMPHUIS

werd geboren in Oldenzaal op 29 augustus 1904. Na het ontvangen van het H. Oliesel overleed hij op 24 augustus 1976. In de Eucharistieviering op 27 augustus d.a.v. hebben wij aan God dank gebracht voor zijn leven temidden van ons, waarna de crematie heeft plaats gevonden in Usselo.

Wie kan woorden vinden voor het afscheid van papa? Van hem zelf hoeven grote woorden niet en juist daarin is hij voor ons onvergetelijk.

Wat echt en waar is telde voor hem en met grote stiptheid zette hij zijn woorden om in daden. In de bijna 40 jaren van zijn huwelijk is hij op deze wijze voor mama en ons „papa” geweest.

Wat kunnen wij meer zeggen? Ons rest dankbaarheid aan hem en ook aan mama voor ons thuis. Hij houdt een grote plaats in ons hart, nu wij met mama en onze kinderen verder proberen te gaan.

Papa, dank voor alles .. en alles .. en alles ..

Voor Uw blijken van deelneming, ondervonden na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa, betuigen wij U onze hartelijke dank.

G. G. Spit-Kamphuis
Kinderen en kleinkinderen

OLDENZAAL, augustus 1976
Alleeweg 38