





Dankbaar kunnen wij terugzien op het leven van:

KAREL JOHANNES ANTONIUS SPIT

geboren te Oldenzaal op 21 september 1903. Hij is door God tot zich geroepen op 24 juni 1981 en zijn lichaam is op 27 juni ter ruste gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal.

„Aj d'r wén mot, dan moj d'r wén”

Een zin die het leven van ons pa typeerde. Het leert ons de rust die het leven van pa gekenmerkt heeft. Rust, maar wel een leven vol arbeid. Zijn periode voor de AOW waarin hij hard werkte, zowel in de winkel die we thuis aan de Poortstraat hadden, als bij Gelderman op de fabriek. Steun had hij zeer veel van zijn lieve vrouw, waarmee hij ruim 35 jaar getrouwd is geweest. Dezelfde

vrouw waarmee wij hem tijdens het laatste jaar zo liefdevol verzorgd hebben. Ook zij heeft moeten lijden. Hij wist het welhaast met een bovenmenselijke kracht te dragen. Een klacht kwam nooit over zijn lippen. Dankbaar als hij was dat hij samen met zijn vrouw tijdens het laatste jaar de bruiloft van zijn jongste zoon nog mocht meemaken, en zelfs de geboorte van nog twee kleindochters. Op zijn kleinkinderen, waar hij zo leuk mee spelen kon, was hij erg trots.

Wij zijn God dankbaar dat pa het grootste deel van zijn leven in goede gezondheid met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heeft mogen doorbrengen en z'n ziekte manmoedig wist te dragen.

Pa rust in Vrede.
Wij willen iedereen die zo met ons meegeleefd heeft, hartelijk dank zeggen.

G.G. Spit – Beerlage
Kinderen en
kleinkinderen.