



In
CHRISTUS licht



Gedenk in uw gebeden

MARIA GESINA SPIT

echtgenote van

HENDRIKUS LAMBERTUS BENNEKER

Zij werd geboren in Bentheim op 12 september 1904. Gesterkt door de Sacramenten der zieken, is zij gestorven te Losser op 30 juni 1968. Woensdag 3 juli hebben haar familieleden haar lichaam na de Eucharistieviering in de St. Martinuskerk te ruste gelegd op het Katholieke kerkhof in Losser in gelovig uitzien naar de dag der Opstanding.

Beste man en kinderen, als alle mensen zag ik op tegen de dag van mijn sterven. Toch ben ik blij, dat de Heer mij heeft getroost in mijn laatste strijd. Daarom ging ik in rust en vertrouwen over naar het andere leven, waar de Heer mij heeft genodigd. Het moge U een troost zijn, dat ik daar zal mogen aanzitten aan het bruiloftsmaal van het Lam.

Kinderen, weest trouw in het geloof, waarin vader en ik U voorgingen. Want de Heer Jezus heeft beloofd: Die zullen gelukkig zijn in het Vaderhuis.

Heer geef haar, die op U vertrouwde, de volledige vervulling van wat zij in geloof en overgave van U verwachtte.

Onze Vader

Wees Gegroet

HEER, GEEF HAAR DE EEUWIGE RUST.

Druk : de Lange, Losser