

Consummátum est!



O God Schepper  
en Verlosser, geef de  
zielen uwer geloovigen ver-  
giffenis aller zonden. Geef  
hun de eeuwige rust, en het  
eeuwige licht verlichte hen.

*Bid voor de Ziel van Zaliger*  
**Maria Hendrika Spit,**

echtgenoot van

**Lambertus Johannes van Benthem,**

geboren te Oldenzaal 11 Februari 1880, en  
na voorzien te zijn van de H.H. Sacra-  
menten aldaar overleden den 23 De-  
cember 1914 en den 28 daaropvol-  
gende begraven op het R.K.  
Parochiaal Kerkhof.

Zij heeft smartvolle dagen geteld en ruste-  
looze nachten doorgebracht, maar onder-  
worpen aan den H. Wil des Heeren, was  
zij steeds een voorbeeld van geduld. Ge-  
zuiverd door een langdurig lijden wenschte  
zij ontbonden te worden en met Christus  
te zijn. Job I. Phil. 1. 21.

Indien wij met Christus lijden, zullen wij  
ook met Christus verheerlijkt worden.

Rom. VIII. 17.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik zal  
u beminnen in den Hemel, gelijk ik u op  
aarde heb liefgehad. Bidt voor mij.

GEBED.

Wij smeeken U, barmhartige Jesus, zie  
genadig neder op Uwe dienseresse MARIA,  
opdat zij, die gedurende haar leven in U  
geloofd en op U gehoopt heeft, nu ook  
eeuwig Uwe heerlijkheid moge genieten.

Zoet Hart van Jesus en Maria wees  
mijne toevlucht. (100 dagen afl.)

**R. I. P.**

Stoomdruk G. Bruggeman, Oldenzaal.