



Gedenk in Uw Eucharistieviering en gebeden

PAUL SPIT

geboren te Losser 17 augustus 1940

echtgenoot van

JOKE OUDE ELFERINK

voorzien van de H. Sacramenten der Zieken overleden te Oldenzaal 18 februari 1985 en 21 februari d.a.v. begraven op de Algemene (voorheen r.k.) begraafplaats aan de Hengelosestraat aldaar.

Paul's hart was vervuld van grote idealen. Hij bezat een ruime geest, bewoog zich liever tussen vier continenten dan tussen vier kantoorwanden. Met succes doorliep hij de Zeevaartschool: scheepswerktuigkundige was de bekroning. Hij ontmoette zijn Joke, de gewenste aanvulling van zijn levensdromen. Samen mochten ze de wereldzeeën bevaren, genieten van de mooie schepping, maar hun allergrootste vreugde was hun dochter Pauli. "Wat zou ik haar nog graag enige jaren begeleid hebben" waren Paul's woorden, toen hij bediend werd en zijn einde voelde naderen.

Hard voor zichzelf en waar nodig voor anderen zou hij geen klacht uiten over eigen onherstelbare ziekte. Bij zijn zware operatie's en onvoorstelbare medische kuren wist hij zich gesteund en gesterkt door zijn blijmoedige Joke. Geboren en gevormd in goede katholieke familie's

mochten Paul samen met Joke en Pauli en hun ouders Christus ontvangen, het H. Brood om ons te sterken op onze levensweg.

Een zwijgend biddend vaarwel voor Paul; een behouden vaart voor ons, die achterblijven.

*Bidden is niet enkel knielen
't Is in 't huis van onbeminden
En in grauw miserie-zielen
Veel verborgen liefde vinden.*

*Bidden is de bittere dingen
Met een zacht gezeg vergoeden;
't Is doorheen zijn tranen zingen
En in alles 't schoon vermoeden.*

*Bidden is langs donkere paden
Lampen van gevoel doen branden;
Bidden is de schoonste daden
Dragen op zijn eigen handen.*

*Bidden is in stilte weten
Weelde en weedom van elkander;
Bidden is zichzelf vergeten,
Om te denken aan een ander.*

(Alice Nahon)

PAUL RUSTE IN VREDE

Voor Uw blijken van deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en pappa, zeggen wij U onze welgemeende dank.

Joke Spit - Oude Elferink
Pauli

Oldenzaal, februari 1985