



GOD
IS
LIEFDE



Ter herinnering aan

Willy Spit

echtgenoot van **Ria van het Reve**.

Hij werd geboren op 1 augustus 1943 in Oldenzaal, gemeente Losser. Op 6 mei 1983 is hij plotseling gestorven, waarbij wij met gebed en H. Olie zijn lichaam en geest aan God hebben toevertrouwd. Op 9 mei d.a.v. was zijn Uitvaart in de parochiekerk van de H. Drieëenheid te Oldenzaal, waarna hij ter ruste werd gelegd op de begraafplaats aldaar.

Willy was een gemoedelijke mens. Het was weldadig hoe hij met een open gezicht altijd goedheid uitstraalde. Als jongste telg was hij niet verwend, ofschoon het voor hem en Ria wel een voorrecht was dat zij in hun huwelijk in het ouderlijk huis konden gaan wonen. De rust van dit buitengebied moest wijken voor uitbreidingsplannen. Ook Willy en Ria kwamen na lang beraad voor zichzelf tot een besluit. In een fijn beschut hoekje bleven zij in hun vertrouwde omgeving en zij spanden zich samen in voor een mooi nieuw huis.

Roderik en Aldo maakten mede, dat dit nieuwe huis een thuis kon worden. De vriendschap met elkaar, de zorg voor de tuin, de sport van Willy en de jongens en vele kleine dingen maakten het gezinsleven fijn. Ook aan zijn werk beleefde hij plezier en de verbondenheid met veel kollega's deed hem goed.

Zijn leven was nog vol beloften, onaf. Onbegrijpelijk, mag dit niet verder gaan? Moeten zijn vrouw en kinderen zonder hem verder?

Waar voor de mens de grens is, daar is God nog bij machte leven te schenken. Zoals Jezus als Zoon van God is verrezen, zo zal ook Willy voltooiing en vervulling vinden, hij mag met Christus wonen in een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.

Heer onze God, in uw goedheid hebt Gij een begin gemaakt met uw schepping, ook met het leven van Willy, aan U geven wij hem over, nu zijn aards bestaan voorbij is opdat U hem bekroont met Leven zonder einde, eeuwig Licht.

Bewaar Ria, Roderik en Aldo in de levenslijn, die zij totnutoe samen gegaan zijn; dat zij op eigen wijze elkaar steunen om dit verlies te verwerken. Amen.

Voor uw blijken van medeleven, ondervonden na het zo plotseling overlijden van mijn zorgzame man en onze lieve pappa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Ria Spit-van het Reve
Roderik
Aldo

Oldenzaal, 9 mei 1983
Bitterzoet 8